

De Vrouw (vanaf Eva tot nu)

Pacifisme is sinds lang een belangrijke stroming in de vrouwenbeweging en het feminisme!

In recente oorlogen maken vrouwen en kinderen tot 70% uit van de burgerslachtoffers. Vrouwen zijn dikwijls meerdere keren slachtoffer. Iedere soldaat die sneuvelt is een kind van een moeder. Dikwijls laat hij ook een partner achter, in verschillende

samenlevingen is hij ook nog de kostwinner. De mishandeling van vrouwen tijdens conflicten is legio, verkrachting is hierbij de ultieme vernedering. Verkrachting is ook het wapen van de etnische zuivering in nationalistische conflicten ...



Vrouwen zitten zelden aan de tafel bij vredesonderhandelingen. De helft van de vredesverdragen faalt na vijf jaar volgens onderzoek van de Verenigde Naties. Het International Peace Institute (IPI) voerde onderzoek uit op een 40-tal vredesverdragen tussen 1989 en 2011 naar de invloed van vrouwen. Zij kwamen tot de vaststelling dat slechts in 9% van de verdragen vrouwen een noemenswaardige rol hadden gespeeld maar dat daarentegen deze verdragen na twee jaar 20% meer kans op slagen hadden. Vredesonderhandelingen zijn dus beter af wanneer vrouwen mee aan de tafel zitten.

Met *Vrouwenkracht = Vredesmacht*, een campagne die startte in 2007, ijveren het *Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen* en de *Vrouwenraad* voor een grotere rol van de vrouw in het vredesproces. De campagne baseert zich op resolutie 1325 die de VN Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 unaniem goedkeurde. Deze resolutie bracht het document van de Algemene Vergadering getiteld '*Vrouwen 2000: Gendergelijkheid, Ontwikkeling en Vrede voor de 21^{ste} eeuw*' weer onder de schijnwerpers en schuift de idee van de vrouw aan de onderhandelingstafel naar voor.

Dit jaar, op 17 juni, organiseerde de stad Ieper een conferentie 'Woman at the Peace Table'. Je kan nog steeds via de website van PaxChristi de vredesverklaring van dit congres onderschrijven (<https://womenpeacetable.com/>).

In het licht van de huidige conflicten, de Donbas en Krim, Nagorno Karabach, Oost Congo, Syrië ..., om er maar enkele te noemen, blijft de campagne brandend actueel.